

DE BERG GREDE

Gelukkig door eerlijk te zijn!



Eerlijk zijn

Eerlijk zijn betekent uiteraard de waarheid zeggen en niet liegen. Maar iemand bedriegen of misleiden is ook niet eerlijk. Iets nemen of houden dat niet van jou is, is oneerlijk. Als je eerlijk bent, speel je niet vals en houd je je altijd aan de regels ook als je daardoor gaat verliezen!

Hoe kan ik eerlijk zijn?

Ik kan hard studeren en niet vals spelen tijdens een toets.



Ik kan proberen mijn speelgoed en mijn snoep eerlijk te delen.

Ik kan dingen terug geven die anderen hebben verloren.



Ik kan de waarheid vertellen als ik per ongeluk iets kapot maak.



Ik kan eerlijk zijn tegen anderen over hoe ik me echt voel.

Lieve God,

Vandaag heb ik iets verkeerd gedaan en toen heb ik gelogen, zodat ik de schuld niet zou krijgen.

Nu spijt het me dat ik niet eerlijk was. Help me alstublieft om het juiste te doen en morgen de waarheid te vertellen.

Amen.

Petrus en de Haan



Jezus was gevangen genomen. De soldaten namen Hem mee naar het huis van de hogepriester. Petrus liep op een veilige afstand achter Jezus aan om te zien wat er zou gebeuren. Hij kwam op de binnenplaats van het huis en zette zich neer bij de knechten om te wachten. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe die zei: "Jij hoort bij Jezus uit Galilea!" Maar Petrus riep: "Nee hoor. Ik heb geen flauw idee waarover je het hebt." Petrus liep een beetje stiekem weg naar de poort. Maar daar herkende een ander meisje hem. Zij zei: "Deze man hoort bij Jezus uit Nazareth!" Maar Petrus riep: "Nee hoor. Ik ken de man niet eens." Even later zeiden een paar andere mensen: "Wij weten dat je bij Jezus hoort. Wij horen aan je accent dat je ook uit Galilea komt!" Maar Petrus riep: "God weet dat ik de man niet ken!" Meteen daarna begon een haan te kraaien. Petrus schrok. Hij herinnerde zich de woorden van Jezus. "Voordat de haan kraait, zal je drie keer zeggen dat je Mij niet kent." Hij had er echt spijt van en liep huilend weg.

De eerlijke houthakker

Lang geleden woonde er een houthakker in het bos. Met zijn bijl hakte hij hout dat hij dan voor een beetje geld verkocht. Al werkte hij lange dagen, hij bleef heel arm. Op een dag glipte de bijl uit zijn hand en viel in de rivier. Het water was diep en hij kon de bijl niet meer zien. Nu zou hij geen geld kunnen verdienen en hij begon te huilen. Opeens verscheen er een fee met een gouden bijl in haar hand. "Is dit jouw bijl?" vroeg ze. "Nee," antwoordde de houthakker verrast, "die is niet van mij." Toen bracht de fee een zilveren bijl tevoorschijn en vroeg: "Is dit jouw bijl?" "Nee," antwoordde de houthakker, "Die is niet van mij." Eindelijk bracht de fee een ijzeren bijl uit het water. "Is dit van jou?" vroeg ze. "Jazeker!" riep de houthakker. "Dank je wel!" De fee was onder de indruk van zijn eerlijkheid. Ze gaf hem niet alleen zijn eigen bijl terug maar ook die van goud en zilver als beloning.



Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden: