

DE BERG GRED E

Gelukkig door geduldig te zijn!

Geduldig zijn

Meestal vinden wij het lastig om op iets te wachten. Wij hebben haast en het lijkt alsof alles veel te lang duurt. Wij willen graag dat iets nú gebeurt of dat wij iets meteen krijgen. Maar geduldig zijn betekent: rustig wachten zonder te zeuren. En als het je lukt, is de beloning extra leuk!

Hoe kan ik geduldig zijn?

Door zaadjes regelmatig water te geven tot dat zij gekiemd zijn.

Door mensen die aan het praten zijn niet te onderbreken.

Door te wachten op je beurt tijdens een spel.

Door nu tijdens corona te aanvaarden dat jij je grootouders niet onbeperkt kunt ontmoeten.

Door rustig op je verjaardagcadeautjes te wachten zonder te zeuren.

Lieve God,

Ik houd echt niet van wachten.

Het duurt altijd zo lang.

Laat me zien hoe ik geduldiger kan worden en genieten kan van het wachten.

Amen.

De akkerbouwer

Een akkerbouwer heeft veel geduld. Het duurt maanden voordat de zaden die hij heeft gezaaid tot planten uitgroeien die hij dan mag oogsten. Eerst maakt hij de grond klaar. Hij ploegt de grond en maakt de grote aardkluiten fijn zodat het zaad goed kan ontkiemen. Dan gaat hij zaaien.

Na het zaaien moet hij heel lang wachten tot de eerste groene plantjes zichtbaar zijn. Elke dag worden de planten een klein beetje groter. De regen en de zon zorgen dat ze groeien. Eindelijk, na maanden wachten, zijn de planten klaar om te oogsten.

Je kunt zelf zaadjes zaaien in je eigen tuin of in een pot op de vensterbank. Wees geduldig, geef ze water en zorg goed voor ze. Het zal even een tijdje duren voordat ze bloeien maar je geduld wordt beloond!

Simeon en Hanna wachten op de Messias

Simeon woonde lang geleden in de stad Jeruzalem. Hij was een goede man en deed wat God aan hem vroeg. God had hem een geheim verteld: dat hij niet dood zou gaan voordat de Messias er was, de redder van het volk Israël. Simeon wist dat God altijd Zijn beloftes nakomt. Dus hij wachte... en hij wachtte... en hij wachtte.

De jaren gingen voorbij en Simeon was een oude man geworden. Maar hij gaf de hoop nooit op. Hij ging geduldig naar de tempel in Jeruzalem om te bidden dat de Messias gauw zou komen. In de tempel kwam hij vaak een

vrouw tegen die Hanna heette. Ze was 84 jaar oud en wachtte ook op de beloofde redder.

Op een dag kwamen Maria en Jozef met de baby Jezus naar de tempel. Simeon wist meteen dat hij de Messias, de beloofde redder had gezien! Hij nam de baby in zijn armen en dankte God: "Nu mag ik doodgaan", zei hij, "want God is Zijn belofte nagekomen. Deze baby wordt de redder van de wereld." Hanna was ook daarbij en vertelde de mensen hoe speciaal Jezus was. Simeon en Hanna hadden zo lang gewacht en hun geduld werd nu beloond. Wat waren ze blij!

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden: