

# DE BERGREDDE

## Gelukkig door vriendelijk te zijn!

### Vriendelijk

Vriendelijk zijn betekent aardig en lief doen tegen anderen. Je begroet iedereen op een vrolijk manier en je bent altijd bereid om mensen een helpende hand te geven. Je bent nooit agressief en je wilt het met iedereen gezellig houden. Als je vriendelijk doet tegen anderen, doen ze meestal vriendelijk terug. Zo verspreid je liefde door de wereld!



### Hoe kan ik vriendelijk zijn?

*Door mensen op straat te groeten;*

*Door mijn ouders met de boodschappen te helpen;*



*Door mensen uit andere landen gastvrij te ontvangen;*

*Door mensen die verdwaald zijn de weg te wijzen;*



*Door aan te bieden te helpen als ik iemand in moeilijkheden zie;*



*Door met een oudere buurvrouw/man te praten die eenzaam is;*

*Door een beterschapskaart naar een ziek vriendje te sturen.*



### Lieve God,

ik ben vandaag op een nieuwe school begonnen en iedereen die ik ontmoette was zo aardig en vriendelijk tegenover mij. Bedankt dat ik niet buitengesloten of eenzaam was. Help me elke dag aardig te zijn voor anderen, net als Uw Zoon Jezus. Amen.



### Franciscus redt de tortelduiven

Op een dag kwam Sint Franciscus een jongen tegen. Die was op weg naar de markt met een kooi vol wilde tortelduiven. Met tranen in zijn ogen zei Franciscus: "Geef ze alstublieft aan mij! Ze zijn zo onschuldig." De jongen was heel verrast maar gaf de kooi aan Franciscus. De heilige sprak lieve worden tegen de tortels en begon twijgen en gras te verzamelen. Hij vlocht er kleine ronde nesten van en zette ze voorzichtig in de bomen. "Hier mogen jullie jonkies krijgen en zingen voor God!" zei Franciscus. En de duiven koerden terug. De jongen vergat nooit wat de vriendelijke heilige voor de duiven deed. Toen hij groot was, werd hij zelf een volger van Franciscus en hielp hem bij het zorgen voor de zieken en de armen.



## De Barmhartige Samaritaan

Er was eens een man die op reis ging. De weg was eenzaam en hij werd door rovers overvallen. Ze lieten hem halfdood liggen aan de kant van de weg.

Na een tijdje kwam er een priester langs. Hij zag de man liggen maar liep snel aan de overkant voorbij.

Later kwam er een hulp-priester langs. Ook hij zag de arme man liggen

maar liep voorbij zonder hem te helpen. Uiteindelijk kwam er een buitenlander, een Samaritaan, langs. Hij zag de man liggen en ging naar hem toe. Voorzichtig maakte hij de wonden schoon en deed er verband omheen. Toen zette hij de man op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. De volgende ochtend zei de Samaritaan tegen de herbergier: "Hier is geld. Zorg goed voor de man. En als je meer geld nodig hebt, betaal ik je op de terugweg." Jezus wil dat wij, net als de Samaritaan, vriendelijk zijn voor mensen in nood.

