

# DE BERGRED E

## Gelukkig, door te geven!

### Geven

Geven betekent dat je iets dat van jou is aan iemand anders aanreikt. Het is een cadeau, je moet het niet terug willen hebben! Geven is een vorm van liefde verspreiden. Door te geven, laat je andere mensen voelen dat je om ze geeft. Het is leuk om anderen blij te maken en het maakt ook jou gelukkiger.

**Goede God,**

**Dank U dat U mij heeft laten zien hoe fijn het voelt om te geven.**



### Hoe kan ik geven?

*door iets aan iemand te geven zonder er iets voor terug te verwachten.*

*door tijd met iemand door te brengen.*



*door mijn zusje met haar huiswerk te helpen.*

*door mijn speelgoed met mijn vrienden te delen.*

*door een gedeelte van mijn zakgeld aan arme mensen te geven.*

### Geef voor groente

Het is een traditie in onze parochie om tijdens de Advent geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar hebben wij gekozen voor een voedselproject in Nicaragua - een land in Centraal America. Daar heeft een kwart van alle kinderen niet genoeg te eten. Mensen van het project gaan gezinnen leren om hun moestuinen duurzaam te maken. Leerkrachten gaan met schoolkinderen een eigen tuintje aanleggen. Zo leren de kinderen lekker en gezond te eten. Jullie mogen meehelpen! Je kunt bijvoorbeeld een klusje doen voor je ouders om geld op te halen. Het geld kun je (samen met je ouders) naar deze rekening over maken: **NL89 INGB 06 531 000 t.n.v.** Adventsactie, Den Haag.



## Geef met een blij hart



Jezus ging met zijn leerlingen naar de tempel in Jerusalem en keek naar de mensen die binnen kwamen. In de tempel was een collectemand waar mensen geld in konden doen. Het geld werd gebruikt om de tempel mooi te maken en de priesters te betalen. Veel rijke mensen gingen naar de collectemand en gaven een heleboel geld. Daarna kwam er een arme weduwe. Ze stopte twee kleine muntjes in de collectemand. De muntjes waren een paar centen waard. Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Zie je die vrouw daar? Ze heeft meer gegeven dan al die rijke mannen." Hoe kan dat? Jezus legde uit: "De rijke mensen hebben nog veel geld over. Maar de arme vrouw gaf alles wat ze had." God vindt het fijn als je geeft. Het hoeft niet eens geld te zijn. Zolang je met een blij hart geeft, is God ook blij.

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden: