

LAUDATO SI!

Paus Franciscus vraagt ons om beter voor de aarde te zorgen. Doe je mee?

Eco-tips deel 2: Donkere nachten

- Zet de verwarming omlaag voordat je naar bed gaat!
- Gebruik bij het tandenpoetsen de tandenpoetsbeker!



- Zorg in de winter voor goede isolatie van de ramen en de muren tegen de kou!

- Vervang je gloeilampen en gebruik led-lampen!



- Douche maar één keer per dag kort!

...de ster Proxima (betekent 'de dichtstbijzijnde') Centauri zich het dichtst bij ons zonnestelsel bevindt?

...de Maan in 27 dagen om de aarde draait? Daar komt het woord 'maand' vandaan.

...de temperatuur op de maan varieert van - 180 graden Celsius in de nacht tot + 150 graden Celsius overdag?

...Neil Armstrong in 1969 als eerste mens op de maan landde?



...je in de Sterrenwacht in Leiden op speciale sterrenkijkavonden met een telescoop (sterrenkijker) de hemel kunt bestuderen?
<https://www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/sterrenkunde/over-ons>

Dank U God voor... ... Maan en Sterren

Gebed



Ik zie de maan en de maan ziet mij.

God zegene de maan en God zegene mij!

AMEN



Dieren en planten in de Bijbel Dieren van de nacht



De dagen worden korter en de donkere winter komt dichterbij. Een mooie tijd om het over nachtdieren te hebben. Net zoals wij, vonden de mensen die in het Bijbelse land Palestina (Israël) woonden, dieren van de nacht een beetje eng.

Van de profeten in het Oude Testament horen wij over de uilen die op eenzame plekken en in ruïnes woonden. De grootse uil was de Egyptische Oehoe met een spanwijdte van bijna 2 meter! Zijn roep klinkt als "oe-hoe" en iedere uil is herkenbaar aan zijn stem. De Oehoe eet dieren zoals muizen, hagedissen, slangen en sappige kevers. In de ruïnes en grotten woonden ook vleermuizen. Vandaag zijn er in het Heilige Land nog 14 verschillende soorten.



Maar het allergevaarlijkste nachtdier was de wolf, de bijzondere vijand van de schaapskudde. Wolven jagen voornamelijk op hoefdieren en een schaap is voor hen erg lekker. Vooral nachts sluipen de wolven rond de schaapskooi. Toen Jezus de 72 leerlingen op reis stuurde, zei Hij: "Ik stuur jullie als lammeren tussen de wolven." Dat betekende dat het heel gevaarlijk was.

Gelukkig denken wij tegenwoordig anders over de wolf. In Israël is hij nu beschermd en er leven weer wolven in Nederland!



Deze mooie tekeningen en een beschrijving om stro-sterren te knutselen vind je op onze website: