

# LAUDATO SI!



Paus Franciscus vraagt ons om beter voor de aarde te zorgen. Doe je mee?

## Eco-tips deel 5: Composthoop

- zoek een plek in de halfschaduw voor de compost.
- gebruik een plek waar de buren geen last hebben van de geuren.



- begin de eerste laag met grof materiaal uit de tuin bijvoorbeeld takken.
- de tweede laag bestaat uit tuinafval en keukenafval.
- als derde laag



gebruik je tuinaarde.

- de composthoop moet vochtig gehouden worden en minstens één keer per jaar worden verplaatst.

### de algemene benaming voor grond aarde is?

onze planeet ook aarde genoemd wordt?



30% van het aardoppervlak uit vasteland bestaat?

potgrond (aarde) uit bodemvocht, gronddeeltjes, compost en soms ook uit veen bestaat?

zandgrond vermengd met klei die je achter de duinen vind (geestgrond) bijzonder geschikt is voor het planten van bloembollen?

een mengsel van zand, leem en klei erg geschikt zijn voor een moestuin?

## Dank U God voor... ... de Aarde

### Gebed



Dank U voor de Aarde

Die ons te eten geeft,

Voor de planten en de bollen,

Voor de wormen en de mollen.

AMEN

## Dieren en Planten in de Bijbel: Granen



De eerste boeren kwamen uit het Midden Oosten, de regio waar ook de Bijbel vandaan komt.



Ze verbouwden granen zoals tarwe en gerst om daarvan hun dagelijks brood te maken. Een goede graanoogst werd gezien als een zegen van God. De grote feesten van Pasen en Pinksteren vielen samen met de oogsten.

Egypte was bekend om de tarwe die in de vruchtbare velden langs de Nijl groeide.

Het graan werd opgeslagen in grote graanschuren. Jozef waarschuwde de Farao dat na zeven jaren van overvloed zeven jaarlang hongersnood zou komen. Onder Jozefs leiding verzamelde de Egyptenaren het graan in en sloegen het op. Toen de magere jaren aanbraken was er genoeg voor iedereen.



Jezus vertelt over zaad dat in goede grond valt en goed koren oplevert. Het lijkt op de mensen die het goede nieuws over God horen en begrijpen. Graan is ook een symbool van het eeuwige leven. De



plant laat zijn korrels in de aarde vallen waar ze opnieuw geboren worden als jonge planten. Jezus zei: "Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht."

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden: