

LAUDATO SI!



Paus Franciscus vraagt ons om beter voor de aarde te zorgen. Doe je mee?

Eco-tips deel 7:

- adopteer een hond of kat uit het asiel.
- was je hond met een biologisch afbreekbare zeep.
- kies in plaats van kattenbakvulling, biogrind, bamboe of dennehout.



Dank U God voor... Mensen en dieren



Gebed

Geef alle need'rige dieren die er zijn, alle schepselen groot en klein, de bescherming die U ze kunt geven, zodat ze vrij en in vrede leven.

Amen.

Dieren en planten in de Bijbel Vrede tussen mensen en dieren



In het eerste boek van de Bijbel lezen wij dat God niet alleen van de mensen houdt maar ook van de dieren. Nadat God de wereld had gemaakt, gaf hij de granen aan de mensen om er brood van te maken. Ook het fruit van de bomen moest ons voedsel zijn. De andere planten gaf hij aan de dieren. God wil dat wij, mens én dier allemaal genoeg te eten hebben.

... ook dieren een deel van de schepping zijn?

... jij ze daarom met respect moet behandelen?

... dieren die door de mens worden gehouden om hun producten te gebruiken een gelukkig leven moeten leiden?

... het verstandig en gezond is om regelmatig vegetarisch (geen vlees) te eten?

... je een dier nooit pijn moet doen?



Later, toen Noach met de dieren uit de ark was gekomen, zette God een regenboog in de hemel als teken dat hij de wereld nooit meer zou laten overstromen. Hij deed Zijn belofte niet alleen aan de mensen maar ook "aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn."



Helaas, zorgen de mensen niet altijd goed voor de dieren. Hoe leuk zou het zijn als wij allemaal in vrede konden leven! De profeet Jesaja droomde van een tijd van vrede op Gods heilige berg. Daar speelt een wolf met een lammetje en een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met de leeuw en een klein kind past op beide dieren!

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden: